

## Gedraai met het Woord; bijbelteksten

**Exodus 3:14** “Toen zeide God tot Mozes: *Ik ben die ik ben*”. In de SV: “IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL”. Maar de NWV zegt: “Hierop zei God tot Mozes: 'IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN WAT IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN'.

**Johannes 8:58**: “Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar ik zeg u, eer Abraham was, ben ik” (de SV en NBG zijn hier identiek, de HSV zegt: “Vóór Abraham geboren was, ben ik”). Maar de NWV: “Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Vóór Abraham tot bestaan kwam, was ik er al”.

**1 Johannes 5:7**: *Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één. (of tot één).* De SV, de NBG en de HSV zijn hier identiek. Maar in de NWV staat: **vers 8**: *de geest en het water en het bloed en de drie stemmen overeen*'.

## Christus geen God; bijbelteksten

**Johannes 1: 1**: *In den beginne was (dus niet 'werd') het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.* De NWV zegt echter: *'In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god*'.

**Jesaja 43:10b**: *opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn.*

**Johannes 1: 34** *Johannes zegt dat Christus de Zoon van God is.*

**Matteüs 14: 24-33**: (Petrus die over het water liep): *Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!*

**Matteüs 16:16** *Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.*

**Matteüs 3: 17** en **Matteüs 17: 5 en 8**: *En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb*

**Johannes 17: 3** *En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.*

**Matteüs 27: 46-47**: *Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?*

**Johannes 14: 28** *U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik.*

**Lucas 23: 46** *En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.*

**1 Timotheus 2: 5-6** *Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.*

**Johannes 5: 19** *Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.*

**1 Korintiërs 11: 13** *Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.*

**1 Korintiërs 15:28** *En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.*

**Marcus 10:17** En toen Hij op weg ging, liep iemand op Hem toe, viel op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

**Marcus 13:32** Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.

**Mattheus 26: 39** En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

**Johannes 20: 17** Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.

## Weerlegging; bijbelteksten

**Jesaja 44: 24** Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af: Ik ben de HEERE, Die alles doet: Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf;

**Kolossenzen 1: 15-19:** Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. (aller creaturen). Want door (in) Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem (tot Hem) geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou.

**Jesaja 44:6** Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.

**Jesaja 48:12** Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israël, Mijn geroepene! Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste.

**Openbaringen 1:8:** Ik ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

### Openbaringen 22: 12-16

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

### Openbaring 1 vers 13 - 18

En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

**Openbaring 2:8.** En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden.

**Jesaja 48:12** *Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israël, Mijn geroepene! Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste.*

**1 Timotheus 1** *Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.*

**Kolossenzen 2:9** *Want in Hem woont al (heel) de volheid der Godheid lichamelijk.*

**Johannes 10: 30** *Ik en de Vader zijn één.*

**Hebreeën 1: 6-8** *En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.*

**Johannes 5: 23** *Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.*

**Johannes 14: 9** *Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?*

**2 Petrus 1:1** *Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus.*

**1 Timoteüs 3: 16** *En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees.*

**Johannes 20:28** *En Thomas antwoordde en zeide tot Hem (Jezus): Mijn Heere en mijn God!*

**Romeinen 9:5** *Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!*

**Jesaja 9:5** *Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vrededorst.*

**Jesaja 10: 21** *Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken God!*

**Jesaja 45 vers 21b:** *...en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik.*

**Matteüs 28:18** *En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.*

**1 Johannes 5: 20** *Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.*